

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	G. van Bezooijen D. de Joode scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl A. van der Meijden A. Ruitenburg jeugdouderling
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin J.A. Hobo G. de Joode
DIAKENEN	R. van Zante A.J.W. Boote J.W. Boogert
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Hét Lam

*... stond een Lam als geslacht, ... wierpen ... zich vóór het Lam neer..
Openbaring 5: 6 en 8*

In het boek Openbaringen neemt “het Lam” een centrale plaats in, zoals trouwens ook in heel de Bijbel steeds opnieuw dat “Lam” genoemd wordt. Niet minder dan Jezus Christus wordt daarmee aangeduid. Hij draagt de naam van nederige, zachtmoedige, weerloos offerdier. Omdat Hij deed waartoe Hij geroepen was: Zich ten offer brengen voor de schuld van zondaars. Jezus Christus: een Lam, als geslacht. Ogenschijnlijk gering, in werkelijkheid groot: Johannes aanschouwde het “in het midden van de troon”. (vs.6).

Dat ook ons oog daarvoor geopend zij en blijve: ver boven alle aardse machten heerst het Lam, in het midden van de troon!

Heerst Hij reeds nu over uw leven?

Wij kennen dat niet, dat mensen zich voor een lam zouden neerwerpen, het komt in ons hoofd eenvoudig niet op. Wel andersom.

Ook ligt het niet in onze aard om een knieval te maken voor iemand die zichzelf vernederd heeft, zoals over Jezus Christus geschreven staat: ...”maar Zichzelf ontledigd heeft”(Filip. 2:7). Wel maakt een krachtfiguur indruk op ons.

Maar door Gods genade leren wij het “Lam”, dat Zich ter slachting liet leiden tot verzoening van onze zonden, te aanbidden en zingen een nieuw lied: “Want Gij zijt geslacht en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed...”.

Lezen: Openbaring 5: 1-8

Uit: Bijbels dagboek “Kracht naar kruis”

KERKDIENTEN

Woensdag 2 november 2022

Dankdag voor gewas en arbeid

10:45 uur: Schooldienst in Gereformeerde kerk

19:30 uur: ds. W.M. Roseboom

1^e collecte: Open doors

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Dankdagcollecte

Zondag 6 november 2022

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom

Voorbereiding Heilig avondmaal

18:30 uur: ds. H. Roseboom, Kesteren

1^e collecte: Najaarszendingscollecte GZB

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 13 november 2022

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom

Viering Heilig avondmaal

18:30 uur: ds. W.M. Roseboom

Dankzegging Heilig avondmaal

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Avondm.coll: World Vision

Zondag 20 november 2022

Eeuwigheidszondag

10:00 uur: ds. P. Vermaat, Veenendaal

18:30 uur: ds. W.M. Roseboom

Eeuwigheidszondag

1^e collecte: Bloemengroet

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondagsschool

- 6 nov. Luk. 18: 1-8 De gelijkenis van de corrupte rechter
13 nov. Luk. 18: 9-14 De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar
20 nov. Luk. 19: 1-10 Zacheüs ontmoet Jezus

Crèche

- 6 nov. Annette Blom en Elise Gobius du Sart
13 nov. Miranda Poppel
20 nov. Jeanine Sneep en Vera Hobo

Schoonmaakrooster

- 7 t/m 11 nov.: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty Poppel
14 t/m 18 nov: Helma van Mourik, Carolien Boogert
21 t/m 25 nov: Nel van der Linden, Corrie Hobo

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wel en wee

De één leeft in volle vreugde of dankbaarheid, de ander in spanning vanwege onderzoeken of voortdurende klachten en behandelingen.

In het einde, in een nieuwe start.
In berusting, in verontwaardiging.
In de chaos, in de orde.
In ons hele leven,
soms.
Help ons U op te merken, God.
Kom ons tegemoet.
Harmke Heuver

Verlies

“Midden in het leven, genietend van haar man en kinderen, kleinkinderen en alle belangrijke mensen om haar heen, is na een leven vol warmte, spontaniteit, humor en gezelligheid plotseling en veel te vroeg van ons ontnomen, mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder, oma en zus Tamara Polman-van der Meijden”, zo meldt de familie van Tamara haar overlijden op 13 oktober. Tamara werd 43 jaar. Diep verdriet voor haar man Ron, haar kinderen Mika en Kaya (Lindenlaan) en allen om haar heen. Als dorpsgemeenschap werden we opgeschrikt.

De afscheidsbijeenkomst onder leiding van Govert van Bezooijen vond plaats op woensdag 19 oktober. Dat Christus, stille vaste Ster, Licht der lichten, moed geeft en dat Hij mensen op de weg van het gezin plaatst om dat licht te weerkaatsen in deze donkere tijd.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij als familie ontvingen na het overlijden van

Hendrika Schram-Bonnes

Alie (in liefdevolle herinnering) en Dirk Blom
Arie en Martine Schram

Bedankt I

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichten die ik mocht ontvangen in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Het is fijn om te weten dat er aan mij gedacht wordt en voor mij gebeden is.

Dat heeft mij goed gedaan.

Jan van Zandwijk
Parallelweg 20 Herwijnen

Bedankt II

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en attenties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijks jubileum.

Maar bovenal danken wij de Heere dat hij ons zolang gespaard heeft.

C van Arendonk
JE van Arendonk van Maren

Bedankt III

We willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, appjes, bloemen, wat lekkers, etc.

Hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen aan je denken.

Hartelijke groet,
Leen en Carla van Baalen

UIT DE GEMEENTE

Dankdagdienst 2 november

De avond met boeren was een geslaagde avond. We spraken met elkaar over de zorgen en de dankbaarheid van het werk. Het gesprek ging een spade dieper door met elkaar te spreken vanuit Psalm 104. Op Dankdag staat deze Psalm daarom ook centraal.

Dienst 6 november

Na de behandeling van de kleine profeten (klein: omdat er weinig geschreven tekst is overgeleverd) Sefanja en Haggai, sluiten we op 6 november het drieluik af met Maleachi. Het drieluik staat in het teken van het toeleven naar de komst van de Heer, wat in deze laatste periode van het kerkelijk jaar onze leesbril is.

Heilig Avondmaal 13 november

In de novemberviering van de Maaltijd ligt het accent ook altijd op de eeuwige bruiloft met Christus, het Lam van God. Net als de eerdere avondmaalsvieringen van 2022 behandelen we een gedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van Mattheüs. Deze zondag uit Mattheüs 22 en 24.

Eeuwigheidszondag 20 november

‘Wij vliegen daarheen’, zegt Psalm 90. En inderdaad, op zondag 20 november is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2022. De zondag erna begint de Adventstijd, op weg naar Kerst.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel ‘Eeuwigheidszondag’ genoemd. Een moment om terug te blikken op het verleden en vooruit te kijken naar de toekomst. Met Advent en Kerst in het vooruitzicht mogen we gedenken dat het aardse einde niet het einde is, maar dat we vol verwachting mogen uitzien naar een nieuw begin, in de komst van onze Redder, Jezus Christus naar de wereld. De enige zekere weg is ons te richten op Gods belofte: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.

In de avonddienst van zondag 20 november (18.30 uur) zullen de namen worden genoemd van onze geliefden die in dit afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. We hanteren daarbij als uitgangspunt dat we de namen noemen van hen van wie het overlijden ook officieel is gemeld aan de kerkenraad. De nabestaanden worden uitgenodigd de dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Hierbij maken we de namen bekend.

Overleden op:		in de leeftijd van
05-12-2021	Jacobus de Fokkert	75 jaar
09-12-2021	Miep van de Water - de Jongh	75 jaar
20-01-2022	Jannigje Klaziena Bok - van Arkel	69 jaar
15-02-2022	Jan Teunis van Arendonk	58 jaar
27-04-2022	Mattijsje Cornelia Overheul-van Wijgerden	74 jaar
06-05-2022	Daan de Lorijn	10 weken
21-05-2022	Jurrie Overheul	75 jaar
26-05-2022	Nel Vos - van der Grijn	88 jaar
30-06-2022	Dirk Kanselaar	88 jaar
07-07-2022	Willem Vroegh	75 jaar
20-09-2022	Dirkje Geertje van Arkel – Overheul	88 jaar
21-09-2022	Evert Mannee	79 jaar
04-10-2022	Hendrika Schram – Bonnes	91 jaar
13-10-2022	Loretta Maria Polman – van der Meijden	43 jaar

Bidden in het kerkenwerk

In dit winterseizoen besteden we op verschillende manieren aandacht aan het onderwerp 'bidden'. In de dienst opening winterwerk kwam het al aan bod, net als in andere kerkdiensten. Ook op de catechisatie, in de kringen en in de themadienst stonden of staan we stil bij dit onderwerp.

In gesprekken merken we dat mensen het soms best lastig vinden om hardop te bidden, zeker in het bijzijn van anderen. Of dat nu thuis is, op een kringavond, tijdens een bezoekje namens de kerk of tijdens andere vormen van kerkenwerk. Ook op avonden over de invulling van vacatures in de kerkenraad kwam naar voren dat 'bidden met en voor de ander' best een obstakel kan zijn om ja te zeggen tegen bepaalde vormen van kerkenwerk.

Die dingen bij elkaar opgeteld, leek het de kerkenraad goed een avond te houden met als thema 'Bidden in het kerkenwerk'. Een avond waarop we van elkaar kunnen horen hoe we tegen 'bidden' aankijken. Maar ook een avond waarop we kunnen leren van wat de Bijbel over bidden zegt. En wellicht kunnen we elkaar ook handvatten aanreiken over bidden in het kerkenwerk. Bidden kan voor jezelf, maar zeker ook voor de ander heel veel betekenen. Kortom, het thema 'bidden in het kerkenwerk' biedt genoeg invalshoeken om een goede avond met elkaar te hebben.

De avond wordt gehouden op maandag 14 november; aanvang 20.00 uur, in het kerkelijk centrum. We nodigen een aantal gemeenteleden gericht uit (bv de bezoekbroeders en andere leden van de wijkteams), maar de avond staat open voor iedereen die is geïnteresseerd in het onderwerp. Van harte welkom.

de kerkenraad

Dankdagcollecte

Woensdag 2 november is het Dankdag, of is het Dankdag geweest. Dit al naar gelang u het kerkblad eerder of later onder ogen krijgt. Graag wijzen we u nog op de Dankdagcollecte. In het vorige kerkblad zat een inlegvel met daarop informatie over hoe u een bijdrage kunt overmaken. Uiteraard kan dat op de bekende manieren (collecte in de dienst, via de zakjes die zondag zijn uitgereikt, een bedrag overmaken via internetbankieren, een gift aan iemand meegeven). Maar het kan ook via de QR-code die u hieronder aantreft; een QR-code die ook al stond op het inlegvel in het vorige kerkblad.

Dankdag is een goed moment om eens extra stil te staan bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn. Als we dat doen, beseffen we pas hoeveel dat is.

Handmatig een bedrag overmaken kan via: NL42 RABO
03280 00 531
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovr
Dankdagcollecte.



Van harte bij u aanbevolen

Doel avondmaalscollecte 13 nov.

Het doel voor de avondmaalcollecte van 13 november is World Vision. De wereld is in de greep van 3 C's. Climate change, Covid en Conflict. World Vision voegt daar een 4de C aan toe Children.

Omdat ze zien dat in de meeste gevallen het juist de kinderen zijn die het meeste in de knel komen. Ouders hebben vaak geen inkomsten meer om eten te kopen. De honger neemt toe en hulp is harder nodig dan ooit. Daarom collecteren we voor kinderen met honger en bid voor hen!

World Vision ondersteunt onder andere door:

- kinderen te monitoren op ondervoeding, zodat ze op tijd noodvoeding krijgen;
- de opbrengsten van het land te verbeteren (met watervoorzieningen);
- gezinnen te helpen om andere bronnen van inkomsten te vinden;
- Training te geven in goede en gezonde voeding, borstvoeding en hygiëne.

Van harte bij u/ jullie aanbevolen

Terugblik actie Voedselbank

Graag willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de inzamelactie voor de Voedselbank Leerdam hartelijk bedanken. Ook dit jaar kunnen wij weer terugkijken op een geslaagde actie met een mooie opbrengst.

Wij willen ook het team van de Kringloopkas hartelijk bedanken voor het inleverpunt wat ze voor onze actie weer beschikbaar hebben gesteld en de hand en spandiensten die ze daarvoor hebben verricht.

Bij deze willen wij ook de dank overbrengen namens de Voedselbank Leerdam, zij kunnen ook dit jaar de spullen weer heel goed gebruiken.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om iets in te leveren voor de actie en toch graag een bijdrage (hebben) willen leveren, kunt u eventueel nog een bijdrage overmaken aan de Diaconie op rekeningnummer: NL41 RABO 0373740026 onder vermelding van Voedselbank Leerdam

de diaconie

Online draaiavond

We kijken terug op een geslaagde en gezellige online draaiavond op vrijdagavond 21 oktober. We draaiden in beide series 50 rondes met elk vier prijzen, plus in elke serie een superronde met dertien prijzen. We zagen dat heel veel mensen thuis, vaak in gezelschap van anderen, de draaiavond volgden. Dankzij een extra camera werd nog duidelijker in beeld gebracht op welke nummers de prijzen vielen. Ook was per ronde goed zichtbaar welke prijzen er vielen.

We willen graag iedereen bedanken die aan de draaiavond heeft meegewerkt. Uiteraard de lotenkopers maar ook iedereen die voor of achter de schermen heeft bijgedragen aan het succes van de actie. In het bijzonder dank aan alle, vaak trouwe sponsoren die het mogelijk maakten om mooie prijzen te kunnen verdraaien. Ook het afhalen van de prijzen bij de kringloopkas op het terrein van de familie Van Arendonk verliep weer uitstekend. Allen dank daarvoor.

Samen met de eerder gehouden grote verloting heeft de online draaiavond maar liefst € 15.780,- opgebracht.

Commissie Verkoopdag

Rookworstenactie

De rookworstenactie die we eerder in dit kerkblad aankondigden, is inmiddels afgerond. De actie is vooral 'achter de schermen' afgewerkt, dat wil zeggen dat alle worsten al in de voorverkoop aan de man/vrouw zijn gebracht. De opbrengst was € 1.875,-. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze actie: heel hartelijk bedankt. Met name ook dank aan de sponsor dankzij wie we de actie konden houden!

De kerkrentmeesters

Kerststerrenactie

Begin december houden we traditioneel de kerststerrenactie. Net als de afgelopen twee jaren komen we niet huis-aan-huis langs maar kunt u de planten bestellen via een rood formulier, dat huis-aan-huis wordt verspreid. Er zijn rode en witte kerststerren, ze kosten 5 euro per stuk (bij 2 of meer 4,50 euro per stuk). U kunt de bestelformulieren op

verschillende plaatsen inleveren (zie het formulier), onder meer bij de Kringloopkas en de kerk. Uw bestelling mailen kan ook: kerststerrenNHK@gmail.com (graag met daarbij aantallen, kleur en adres/telefoonnummer).

U kunt de kerststerren afhalen op zaterdag 10 december, tussen 8.30 en 12.00 uur bij de kringloopkas (Achterweg 57). Graag met gepast geld of pin betalen svp.

Bedankt alvast voor uw medewerking.

Werkzaamheden aan binnenmuur kerk

Maandag 14 november starten werkzaamheden aan de westmuur (kant van de pastorie), binnen in de kerk. Dit vanwege de kale en 'grijze' plekken in de muur die u vast eens zijn opgevallen. De muur wordt voor een gedeelte afgebikt en daarna gaan de stukadoors aan de slag. De bedoeling is dat de klus zondag 20 november geklaard is; mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal een deel van de banken op die zondag afgesloten zijn. In januari, als de muur goed is opgedroogd, wordt de muur geverfd, zo is de bedoeling.

200 jaar kerkgebouw

Voor de viering van 200 jaar kerkgebouw, op 10 april 2023 (volgend jaar tweede paasdag) zijn we op zoek naar onder meer beeldmateriaal van het kerkgebouw, bijvoorbeeld foto's die in of buiten de kerk zijn gemaakt. Ook andere informatie over het gebouw en de geschiedenis ervan is zeer welkom. Uiteraard halen we ook gegevens etc. uit onze kerkelijke archieven, maar de kans is groot dat u foto's of iets dergelijks hebt die niet in de archieven aanwezig zijn.

Hebt u iets waarvan u denkt, 'dat kunnen ze wellicht gebruiken', aarzel dan niet om contact op te nemen met Dirk van Arkel (Molenkamp 7, dirkarkel@live.nl of 0418-582269) of Dik de Joode (ddejoode@planet.nl, 06-20047902).

Eventueel te gebruiken foto's moeten wel vrij van rechten zijn. En graag achterop vermelden van wie de foto is en als het kan wat op de foto is te zien. Overigens willen we geen valse verwachtingen wekken: niet al het materiaal zal uiteindelijk gebruikt kunnen worden op de dag zelf of in een publicatie. Maar aarzel niet om contact op te nemen! Beter te veel informatie dan te weinig.

(echt) Dringende oproep!!

Vindt u het ook zo fijn dat op zondag de kerk schoon is? Dat de toiletten schoon zijn, dat de vloer regelmatig wordt gestofzuigd, dat de ramen worden gezeemd? Dat de matten schoon zijn als u binnenkomt, dat uw kinderen (of ouders) in een opgeruimd en schoon kerkelijk centrum samen kunnen komen voor activiteiten?

Als dat het geval is, dan wil jij vast wel eens per zoveel weken een paar uurtjes de schoonmaakploegen komen helpen. We zitten echt dringend verlegen om versterking, maar ook om 'verjonging'. Waarbij 'jong' uiteraard een relatief begrip is. Beloning: dankbaarheid, onderlinge gezelligheid en een jaarlijks presentje. Zonder extra hulp krijgen we de roosters niet meer rond.

Wie een handje wil helpen of eerst wat extra informatie wil, kan contact opnemen met Henk de Bruin: 06 – 53941059.



Collectes

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
- ◆ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
- ◆ Een bedrag overmaken via de bank. De rekeningnummers zijn: voor de kerkrentmeesters: NL42 RABO 03280 00531; t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; s.v.p. voor dit doel geen andere rekeningnummers gebruiken (m.u.v. het ING-nummer NL10 INGB 0000950925). voor de diaconie: NL41 RABO 0373740026

◆ een gift overmaken via de KerkApp kan ook; hierbij de link en de QR-code:

<https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let daarbij wel op: een individuele transactie via de website kost 29 cent.

VERANTWOORDING

Collecten

9 okt.	1 ^e collecte	€	139,70	Diaconie
	2 ^e collecte	€	103,70	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	104,45	Pastoraat en prediking

16 okt.	1 ^e collecte	€	159,80	Project 1027 GZB
	2 ^e collecte	€	128,50	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	134,10	Pastoraat en prediking
23 okt	1 ^e collecte	€	111,70	GAIN
	2 ^e collecte	€	107,60	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte	€	207,95	Pastoraat en prediking

Voor al deze giften heel hartelijk dank

Giften

Ds. Roseboom ontving € 20,00 en € 150,00.

Ouderling G. van Bezooijen ontving € 30,00.

Bezoekbroeder Lennart van Maaren ontving € 10,00.

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
08-11	W. Hol	85	Sluimerskamp
22-11	C. Vos	88	Biermanlaan
23-11	G. van der Vliet-Heijnen	87	Zworrelstraat

Bloemengroet

De bloemengroet uit de gemeente is de afgelopen periode gegaan naar:

- Fam Janssens (huwelijksjubileum), Meidoornlaan
- Mw. A. de Bruijn, Rij- en Uitweg
-

Activiteiten

Avond met twintigers en dertigers (35-)

Regelmatig gaat het in de kerk over de twintigers en dertigers in de kerk. Meestal gaat het dan echter óver de twintigers en dertigers. Op 23 november houden we in het kerkelijk centrum een avond mét de twintigers en dertigers. Voordat we allemaal mooie activiteiten bedenken, eerst weer eens met elkaar in gesprek: wat betekent kerk

voor jullie? hoe verhoudt dit zich tot ons leven en geloof? Is er ergens behoefte aan en hoe zou dat gezamenlijk ingevuld kunnen worden? Alle twintigers en dertigers krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus. We zien er naar uit!

Jeugdouderling Alex Ruitenburg
ds. Wilhelm Roseboom

Follow Me (12-16)

We hopen elkaar te zien op 9, 16 en 23 november om 18:45u.

Follow Me Next (16+)

Ik vernam positieve verhalen over het deelnemen aan de nieuwe jeugdvereniging in de Gereformeerde Kerk. Mooi dat een grote groep zo elkaar kan stimuleren om met God en geloof bezig te zijn. Juist in deze levensfase zó belangrijk om met een grotere groep geloof te delen en te zoeken.

Af en toe zullen we dit seizoen elkaar nog ontmoeten in de oude samenstelling, zodat de gegroeide contacten warm blijven.

Bijbelgesprekskring

De volgende bijeenkomst staat gepland op 29 november. We gaan verder met het boekje *Gaan op Gods weg*, hoofdstuk 6.

Dorcas Voedselactie: geef voor Oost-Europa

Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. Deze koude maanden moeten de meest



kwetsbare mensen kiezen: hout voor de kachel of een maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt...

In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Wij kopen ter plekke voedsel in en maken er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten we mensen niet los. Wij helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en we bouwen met hen aan een gezonde toekomst.

Nieuwe zin in het leven

Bijvoorbeeld in Roemenië krijgen ouderen weer zin in het leven als ze iets kunnen betekenen in hun buurt. Wij helpen hen bij het zoeken naar iets wat bij ze past. Zo vertellen sommigen verhalen van vroeger aan kinderen op school. Anderen pakken een oude hobby zoals schilderen weer op of helpen koken in het buurtcentrum. Naast ouderen staan we klaar voor gezinnen waarbij er geen inkomsten zijn door werkloosheid. We zorgen voor trainingen en nieuw werk. Zo groeien de inkomsten en zijn voedselpakketten uiteindelijk niet meer nodig.

Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door:

- de QR- code te scannen die op de flyer staat. (de doos met flyers staat in het kerkgebouw).
 - Een bedrag over te maken naar Dorcas Almere op rekeningnummer NL 04 RABO 0106 2500 00 onder vermelding van : Voedselactie 2022
- Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl.

Hartelijk bedankt,
groeten van de Dorcas Werkgroep te Herwijnen

AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, **www.nhkherwijnen.nl**

Woensdag 9 november	18:45u Follow me
Maandag 14 november	20:00u Bidden in het kerkenwerk
Woensdag 16 november	18:45u Follow me
Woensdag 23 november	18:45u Follow me
Woensdag 23 november	Avond 35-
Dinsdag 29 november	10:15u Bijbelgesprekscring

DIJKPRAAT

Dijkpraat

De burgerlijke gemeente organiseerde onlangs een pastoresoverleg. Dat is een overleg voor de voorgangers van de verschillende kerken. Fijn dat de kerken gezien worden als belangrijke partner. Het onderwerp van het overleg sloot aan op de door West-Betuwe georganiseerde week van inclusiviteit. Het kwam mij eerst over als een

clichématig deugthema, maar het was buitengewoon waardevol om met hele verschillende kerkgenootschappen te spreken over de gastvrijheid voor LHBTI'ers in onze kerken.

Zelf ervaar ik altijd verlegenheid in deze. Ik heb er veel over gelezen, bijeenkomsten over bijgewoond. Belangrijker nog is dat ik hele serieuze christelijke LHBTI'ers ken. Het doet me vaak pijn hoe hard er in de kerk en daarbuiten over hen geoordeeld wordt.

Hoe gaat Jezus naar hen toe?

Enkele coördinaten zijn voor mij helder, veel vragen blijven open. Maar moet ik overal een antwoord op hebben, als persoon, als predikant? Wanneer we volgeling van Jezus zijn, zijn we op het Evangelie aanspreekbaar. Vanuit die basis gaan we soms verschillende wegen als volgelingen, en toch moeten we elkaar vasthouden als broers en zussen van het ene gezin, samen onderweg naar het eeuwige Antwoord.

Hoe gaan wij naar Jezus toe?

Ds. Wilhelm Roseboom

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 21 november 2022 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16



Volgende inleverdata zijn:

12 dec.	<u>Voor 4 weken</u>
9 jan. 2023	voor 3 weken
30 jan.	voor 3 weken
20 feb.	voor 3 weken
13 mrt.	voor 3 weken

DANKDAG:
DANKT GOD IN ALLES

1 THESSALONIGENZEN 5 VERS 18a



KERKBLAD	Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN	Carolien Boogert (kopij inleveren) Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen Telefoon 0418 – 84 2576 e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl Hetty van Arkel
KERKDIENTST OP USB	Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie diaconie@nhkherwijnen.nl
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS	Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000950925 Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328000531
DIACONIE	Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373740026
ONDERHOUDSFONDS	Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373722249
ADM. KERKBLAD	Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328024643
KERKRADIO	Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373740034
WEBSITE	www.hervormdherwijnen.nl
APP (voor leden)	Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)
COLLECTEBONNEN	Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00